

Thea Moear op de omslag van haar biografie.

Thea Moear

## 'WAT ZE OVER DE LANGE ZEGT KLOPT'

Thea Moear was jarenlang de rechterhand van Klaas Bruinsma. Ze is eigenlijk veel te nuchter voor paranormale zaken, maar vindt het wel 'lollig' om te kijken of Daisha Bols analyse van Bruinsma hout snijdt.

"Wat ze over de Lange zegt klopt. Ik denk ook dat hij is vermoord omdat Martin Hoogland bang werd. Als hij echt boos werd, kon hij vernietigende dingen zeggen. Domme dingen die hij niet meende. Ik heb later gehoord dat hij tegen Martin iets gezegd heeft van: *Als ik het wil, ligt morgen jouw kind dood in z'n bedje.*

Daardoor knapte er iets bij Martin en toen heeft hij geschoten. Om zijn kind te beschermen. Dus inderdaad uit angst."

**En wat Daisha zegt over zijn jeugd, dat Bruinsma zich minderwaardig voelde?**

"Hij praatte daar niet graag over, maar hij voelde zich vernederd door zijn vader. Hij was het zwarte schaap van de familie. Alleen als zijn vader met hem kwam zeilen, ging het goed tussen die twee. Hij wilde boven zijn vader uitstijgen. Net zo veel of meer macht krijgen. De Lange deed het voor de status."

**Volgens Daisha was Klaas Bruinsma eenzaam.**

"Dat zou heel goed kunnen. Ik herinner me een gesprek over zijn moeder. Hij was heel jong toen ze wegging, maar hij heeft dat heel bewust meegemaakt. Hij is opgevoed door kindermisjes."

**Klopt het ook dat hij zelf nooit een moord heeft gepleegd? Omdat hij niet met die schuld wilde leven?**

"Nee, zoiets doe je niet zelf, dat zou erg dom zijn en dat was hij niet."

**Maar was hij ertoe in staat?**

"Als zijn eigen leven in gevaar was wel, ja."

**Klopt het dat Mabel Wisse Smit belangrijk voor hem was?**

"Dat klopt helemaal, want hij heeft nooit iets met haar gehad. Hij had iets met



Mabels vriendin Ottelien. De Lange en Mabel waren wel bevriend en ze is ook op zijn boot geweest, dat had ze misschien beter kunnen toegeven. Maar er was niets tussen de Lange en Mabel. Ik begrijp ook niet waarom Charlie (da Silva, red.) dat toen heeft gezegd." **Waren er inderdaad veel vrouwen in zijn leven?**

"Ja. En hij hield ze, op een enkele na, op afstand. Ze kwamen nooit bij hem thuis. Ik zag ze niet en ze belden ook niet."

**Wat klopte er niet van Daisha's verhaal?**

"Ze beschrijft het karakter van André Brilleman goed. Maar dat de Lange verdrietig was toen Brilleman werd vermoord, is niet zo. In het begin hadden ze een goed contact. Hij noemde hem 'mijn kleine aap'. Maar Brilleman was niet eerlijk. Ging ook zaken doen met anderen, terwijl hij nog bij ons in de 'firma' zat. Dus dat hij luisterde naar de verkeerde mensen klopt."

**Dus hij was geen protégé van Klaas?**

"Dat leek misschien zo naar de buitenwereld. De Lange wilde al een tijd van hem af, maar dat is niet zo makkelijk omdat iemand ook veel weet, dus je kunt niet even iemand 'ontslaan'. Maar hij was niet verdrietig toen Brilleman werd vermoord."

**Heeft Klaas hem laten vermoorden?**

"Dat weet ik niet. Die jongen was zo dom bezig. Het kon in zijn geval van alle kanten komen."

**Heeft Holleeder Endstra ooit kwaad gedaan?**

"Ik kan het niet goed zien. Er is een heel vies spelletje om hen heen gespeeld. Ergens in 2002 is het geknapt. Hun verhouding is vergiftigd door hun omgeving. Ik zie heel veel achterklap en intriganten."

**Heeft Holleeder Endstra afgeperst?**

"In 2003 is Endstra volkomen in de steek gelaten door iedereen. Hij breekt, hij wil niet meegesleurd worden door Holleeder. Ik zie niet echt een bedreiging vanuit Holleeder. Het kan wel zijn dat hij het dacht omdat anderen hem dat idee gaven."

**Heeft Endstra gelogen aan het einde?**

"Als iemand zijn ondergang aan ziet komen, maakt het hem niet meer uit wat hij moet vertellen. Als hij zichzelf maar schoon kan praten. Dat is gebeurd. Vanaf 2002 ging het bergafwaarts en hij wilde niet meer de underdog zijn die hij in zijn jeugd was. Dus hij loog en bedroog. Redden wat er te redden viel."

**Waarom had Endstra een haat/liefdegevoel bij Holleeder?**

"Afgunst. Het leek zakelijk zo makkelijk te gaan met Holleeder, terwijl Endstra gewend was te vechten voor zijn geld. Daarom was hij jaloers op Holleeder."

**Heeft Holleeder geprofiteerd van Endstra? Heeft hij hem uitgezogen zoals wordt beweerd?**

"Uitgezogen niet. Maar geprofiteerd zeker. Holleeder is nét iets linker dan Endstra. Holleeder voelt aan welke beslissingen je wel en niet moet nemen en Endstra is daar vreselijk koppig in en doet gewoon wat hij in zijn hoofd heeft. Dat heeft hem zijn kop gekost. Hij heeft de verkeerde beslissingen genomen. Holleeder heeft gedacht: ga je goddelijke gang, je komt er wel achter. Op zo'n moment laat Holleeder mensen in de steek, maar eigenlijk laat hij hen gewoon hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Endstra heeft het wel opgevat als in de steek laten. Endstra baalde ervan dat Holleeder hem niet hielp op het moment dat hij een verkeerde beslissing nam."

**Endstra heeft gezegd dat hij is afgeperst door Holleeder.**

"Misschien heeft Endstra het wel zo gevoeld. Als je helemaal ontredderd bent en de ander zegt: *Zoek het maar uit*, kun je het als bedreigend voelen." ■